

Causa Petrus Joseph Triest



Op maandag 14 april 2025 heeft Paus Franciscus de heroïsche deugden van de Dienaar Gods Petrus Jozef Triest erkend en afgekondigd. Daarmee mogen we Vader Triest voortaan “Eerbiedwaardig” noemen.

Als promotor van de causa is het mij een grote vreugde dit in naam van de Congregaties Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Broeders van Liefde en Zusters Kindsheid Jesu te mogen meedelen en tegelijk iedereen te danken die hebben bijgedragen tot deze belangrijke stap. Het proces werd op 26 augustus 2001 onder het voorzitterschap van Mgr. Luysterman in het bisdom Gent geopend. Op 15 november 2015 werd het diocesaan proces onder het voorzitterschap van Mgr. Van Looy afgesloten en werd het dossier overgebracht naar Rome, waar het officieel werd aanvaard op 18 november 2015.

We danken heel speciaal onze eerste postulator, Br. Eugeen Geysen z.g., en de huidige postulator, Dr. Waldery Hilgeman. Ook al diegenen die hebben meegewerkt aan de transcriptie van de vele documenten, de getuigenissen, de leden van de historische commissie en de archivarissen van de congregaties.

Met de erkenning van de heroïsche deugden heeft de Kerk Vader Triest officieel erkend als kandidaat om zalig- en heiligverklaard te worden op basis van een mirakel dat door het Vaticaan dient aanvaard te worden. De titel “Eerbiedwaardig” is een blijvende titel waarmee Petrus Jozef Triest voortaan officieel door de Heilige Stoel is erkend.

Br. René Stockman
Promotor van de Causa

Promulgazione di Decreti del Dicastero delle Cause dei Santi, 14.04.2025

[B0252]

Il 14 aprile 2025, durante l'Udienza concessa a Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, il Sommo Pontefice ha autorizzato il medesimo Dicastero a promulgare i Decreti riguardanti:

- il miracolo attribuito all'intercessione della Venerabile Serva di Dio Eliswa della Beata Vergine (al secolo: Eliswa Vakayil), Fondatrice della Congregazione del Terz'Ordine delle Carmelitane Scalze, ora Suore Carmelitane Teresiane; nata il 15 ottobre 1831 a Ochanthuruth (India) e morta a Varapuzha (India) il 18 luglio 1913;
- il martirio del Servo di Dio Nazareno Lanciotti, Sacerdote diocesano; nato il 3 marzo 1940 a Roma (Italia) e morto in odio alla fede il 22 febbraio 2001 a São Paulo (Brasile);
- **le virtù eroiche del Servo di Dio Pietro Giuseppe Triest, Sacerdote diocesano, Fondatore delle Congregazioni dei Fratelli della Carità, delle Suore della Carità di Gesù e Maria e delle Suore dell'Infanzia di Gesù; nato il 31 agosto 1760 a Bruxelles (Belgio) e morto a Gand (Belgio) il 24 giugno 1836;**
- le virtù eroiche del Servo di Dio Angelo Bughetti, Sacerdote diocesano, Fondatore dell'Istituto di Santa Caterina; nato il 27 agosto 1877 a Imola (Italia) e morto a Bologna (Italia) il 5 aprile 1935;
- le virtù eroiche del Servo di Dio Agostino Cozzolino, Sacerdote diocesano; nato il 16 ottobre 1928 a Resina (oggi Ercolano - Italia) e morto a Napoli (Italia) il 2 novembre 1988;
- le virtù eroiche del Servo di Dio Antonio Gaudí i Cornet, Fedele Laico; nato il 25 giugno 1852 probabilmente a Reus (Spagna) e morto il 10 giugno 1926 a Barcellona (Spagna).